

42 Neville Longbottom

[Marcel Lubbermans]

Deel 1: De drie geboorten

Het menselijk lichaam is een tempel waarin God zou kunnen wonen. Dat is de theorie. Voordat dit werkelijk een feit kan zijn, moet er het een en ander gebeuren. Zoals volledige afbraak, gevolgd door herbouw. *Harry Potter* is een handleiding voor de afbraak van de tempel en het begin van zijn herbouw.

Het lichaam met al zijn organen is een soort driedimensionale blauwdruk voor een vierdimensionale tempel. Net zoals een tweedimensionale blauwdruk op papier alle gegevens bevat voor een driedimensionaal gebouw. Verder is het zo dat alle belangrijke organen, vooral die in het hoofd, een rol spelen bij de herbouw van de nieuwe tempel 'in drie dagen' (stadia). Het stoflichaam is onmisbaar in het proces van bevrijding, anders zouden wij er geen hebben!

Wij weten nu dat het ruggenmerg wordt gepersonifieerd door Draco en de twee strengen van het sympathische zenuwstelsel door Korzel en Kwast. Lucius staat voor de hersenen en Narcissa voor het stoflichaam als geheel.

De pijnappelklier is het kantoor van Perkamentus. Het hart wordt gesymboliseerd door Godric's Hollow (Halvemaansteeg – Goderics Eind).

Een ander orgaan dat onmisbaar is in het proces van bevrijding is de medulla oblongata*, of het verlengde merg, in *Harry Potter* gepersonifieerd door Neville Longbottom.

Als je die twee woorden als volgt schrijft, kun je zien hoe knap het idee van Nevilles naam is:

N e v i l l e l o n g b o t t o m

M e d u l l a o b l o n g a t a

Eerder heb ik gezegd dat we leven in een gevallen universum. Daarmee bedoel ik, dat dit universum weliswaar een deel is van het oorspronkelijke goddelijke universum, maar dat het werd getroffen door tweedracht. Jacob Boehme stelt het zo, dat God een deel van het universum afsloot, dat werd 'de wereld van de toorn'. Echter God laat nimmer varen het werk van zijn handen. Daarom bleven

* woordverklaring zie blz 231

er drie kleine stroompjes vloeien uit de rivier van God, naar binnen in ons universum, om ons in staat te stellen op hun wateren terug te varen. Deze drie stromen verschillen in hoogte van vibratie en sterkte van vermogen. Wij kunnen ons deze stromen

voorstellen als stralen van kracht die ons universum worden ingestraald door de broederschap van de Meesters van Ontferming.

Deze drie stralen van kracht brengen drie geboorten tot stand:

- de geboorte van de zoeker
- de geboorte van de nieuwe ziel
- de geboorte van het nieuwe bewustzijn

Om te beginnen is er de roepende straal. De oude gnostici noemden deze straal de Pistis. De rozenkruisers noemen hem 'De Vader'. Het is de straal die klopt op alle mensenharten, zich richt tot het bewustzijn en dat wakker roept. Het is de zachte gedempte stem die maakt dat de mens zich afvraagt: 'Wat is de zin van het leven? Waarom ben ik hier? Wat is mijn ware bestemming?'

Mensen die er zeker van zijn dat dit leven alles is wat er is en daar gelukkig mee zijn horen die stem niet. Maar zij die een lelie in hun hart hebben en hebben geleden onder de slagen die het wrede lot hen toedeelde, openen hun hart voor de eerste straal en laten de vreemdeling die op de deur klopt binnen. Het is de *medulla oblongata*, die de eerste straal toestaat het hart binnen te gaan. Dit orgaan is de spirituele bewaker van het hart en beslist welke kracht daar binnen mag. Op het moment dat de medulla oblongata de eerste straal toestaat het hart binnen te gaan, is de *zoeker* geboren. Dat is de geboorte van James.

Ten tweede is er de krachtiger straal, de Sophia, zoals de oude gnostici hem noemden. De rozenkruisers noemen hem 'De Zoon'. Deze straal wordt niet waargenomen door alle mensen, maar alleen door die zoekers die lang en intensief hebben gezocht naar de zin van het leven en tenslotte beseffen, dat de zin van het leven helemaal niet ligt in dit dualistische universum, maar in de vierdimensionale wereld van God. Zij beseffen dat niets op aarde de hunkering naar spirituele vervulling kan stillen, totdat zij Lily vinden. Zij weten dat in haar de vervulling ligt. Zij staken hun fanatieke zoeken en gaan een periode van innerlijke rust in. Het gevolg daarvan is dat de medulla oblongata opnieuw een straal toegang geeft, namelijk de tweede straal, 'de zoon'.

Als deze straal van intense en zuivere vibratie het hart binnengaat vindt de tweede geboorte plaats: de geboorte van de nieuwe ziel. Dat is de ware zoon van God, de onsterfelijke en oorspronkelijke goddelijke mens 'naar Gods beeld en gelijkenis'. In het Nieuwe Testament wordt dit gesymboliseerd door de geboorte van Jezus. In *Harry Potter* wordt dit gesymboliseerd door de geboorte van Harry.

Ten derde is er de krachtigste straal van allemaal; de rozenkruisers noemen deze straal 'De Heilige Geest', of ook wel de Heer van Leven en Dood. Deze straal is zo krachtig dat hij alleen door de nieuwe ziel kan worden ontvangen, wanneer die volgroeid en rijp is en heeft gezegevierd over het kwaad in de pelgrim. Opnieuw is het

de medulla oblongata die de heilige geest toestaat binnen te gaan. Het binnengaan van de medulla oblongata door de heilige geest, betekent dat een plotselinge uitbarsting van energie, van ongekende kracht en vibratie, het slangenvuursysteem binnengaat. Het is alsof de bliksem inslaat in de pelgrim. Deze straal schiet naar beneden tot in de plexus sacralis, dan weer omhoog naar het hoofd, waar hij de pinealis binnengaat. Op dat moment heeft de derde geboorte plaats: de geboorte van het nieuwe bewustzijn. Dat is wat de boeddhisten 'verlichting' noemen. Tot op dat moment was de nieuwe ziel onbewust en had de oude dualistische persoonlijkheid de leiding, maar vanaf dit moment is de nieuwe ziel klaarwakker, bewust en kan zij God zien, dat wil zeggen, de goddelijke werkelijkheid. Het oude bewustzijn is opgelost.

In het Nieuwe Testament is deze gebeurtenis beschreven in *De Handelingen van de Apostelen*, hoofdstuk twee. Op de Pinksterdag worden de apostelen vervuld van de heilige geest en tongen van vuur rusten op elk van hen.

Deze gebeurtenis is ook bekend als 'De Dag des Heren'. Dit is wat in de *Alchemische Bruiloft* is beschreven als de wedergeboorte van de koning en de koningin en het wordt genoemd 'Het gaan door de Poort van Saturnus'.

De alchemist is gegaan door de fasen van *nigredo*, *rubedo* en *albedo* en tenslotte kan hij goud maken.

Het nieuwe bewustzijn wordt gesymboliseerd in het Openbaringenboek door het visioen van Johannes op Patmos. De nieuwe ziel ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De oude tempel is afgebroken en de meester-alchemist kan nu de tempel gaan bouwen waarin God, de goddelijke zevengeest, 'woning kan maken'. Dat is de geboorte van Harry James, de zoon van de Pottenbakker ('Potter') van het universum.